

LEDARE

En kyrka i kyrkan



Den senaste tiden har jag i olika sammanhang stött på uttrycket "en kyrka i kyrkan". Jag har följt de anglikanska kyrkornas diskussioner och särskilt med samtalen kring den s.k. Lambeth-konferensen. Lambeth Conference är en samling där alla anglikanska biskopar möts. Konferensen är till sitt väsen en samtalande konferens, men den anses vara en vägvisare och vägledande samling. Lambeth-konferensen kallas samman en gång vart tionde år.

I år samlades man under ärkebiskopens av Canterbury Rowan Williams' ledning, men det var drygt 300 biskopar som uteblev från konferensen. Inom de anglikanska kyrkorna diskuteras samma frågor som hos oss i Finland, dvs om kvinnliga präster och särskilt om kvinnliga biskopar, om homosexualiteten och särskilt om den som lever i samkönat parförhållande kan inneha präst- eller biskopsämbetet. Som känt har en amerikansk biskop, som tidigare varit gift och har barn, registrerat sitt parförhållande med en annan man. Många församlingar har reagerat kraftigt mot detta och bett att den biskopliga översynen över deras amerikanska stift skulle skötas av en afrikansk biskop.

Många anglikanska biskopar, präster och lekmän ville inte hörsamma inbjudan till konferensen i London utan sam-

lades i stället i juni i Jerusalem till den s.k. GAFCON-konferensen (The Global Anglican Future Conference). GAFCON-konferensens biskopar, präster och lekmän betonade att kyrkan har fått ett uppdrag, Jesu missionsbefallning, som är kyrkans egentliga raison d'être. Därför finns kyrkans Evangelisation och mission är kyrkans högsta prioriteringar. Samtidigt underströk man att kyrkan inte får acceptera ett annat evangelium (Gal. 1:6–8). Kyrkan måste tvärtom aktivt bemöda sig om att hålla fast vid det bibliska, apostoliska evangeliet. Man vill också slå vakt om att kyrkans sexualetik och äktenskapssyn är klart kristliga.

Man har sagt att det inom den anglikanska kyrkan håller på att födas *en kyrka i kyrkan*. GAFCON-konferensen behandlade den anglikanska kyrkans kris. Kyrkan godkänner ett annat evangelium och avvisar inte aktivt falsk lära (Gal. 1:6–). Kyrkan kan inte heller acceptera gemenskap med orätta biskopar och präster, som godkänner och förkunnar ett annat evangelium och som inte håller fast vid "den tro som en gång för alla meddelats åt de heliga" (Judas v. 3). Kyrkan ingriper inte aktivt mot falsk lära, utan accepterar att man inom (den anglikanska) kyrkan förkunnar ett falskt evangelium.

Även om man formellt tillhör samma kyrkofamilj, är meningsskiljaktigheterna anmärkningsvärt stora.

Enligt ärkebiskopen av York, John Sentamu är Lameth-konferensens viktigaste budskap till den anglikanska kyrkogemenskapen denna: *låt oss hålla fast vid FN:s målsättningar angående det nya millenniet.*

Även om bekämpandet av aids och andra sjukdomar är en viktig uppgift, och också en målmedveten satsning på utbildning av barn och ungdomar, klimatförändringarnas utmaningar, ekologi mm, är dock *kyrkans* uppgift att förkunna evangeliet för allt skapat.

En kyrka i kyrkan. Jag är rädd för att utvecklingen i allt högre grad går åt samma håll också hos oss. När man inom kyrkan inte håller fast vid Guds heliga Ord utan godkänner ett annat evangelium, kan man inte längre låta bli att reagera. Jag tycker att det är uppenbart att måttet börjar bli rågat för många av kyrkans aktiva medlemmar. Man kan inte acceptera välsignelse av s.k. samkönade parförhållanden. Man godkänner heller inte att vissa präster gör nästan

vad som helst utan att bry sig om vad Bibeln lär och vår kyrka har beslutat. När präster måste lämna sin tjänst även om de i tiden gick in i prästämbetet med samma syn, är svårt för många att acceptera. Kyrkans oklara budskap tänder inte. Allt tycks gå an, också att förneka centrala trossatser i kyrkan.

Så kan det inte fortsätta.

Våra anglikanske bröder och systrar betonade i Jerusalem-konferensen Gus Ords auktoritet, vikten av att avvisa villoläror och det primära i att kyrkan förkunnar evangeliet för en sekulariserad värld.

En kyrka i kyrkan betyder inte med nödvändighet att nya strukturer skapas. Kyrkan är till sitt väsen gemenskap med Kristus och andra kristna.

Till den kyrkan vill jag höra.

5.9.2008

Henrik Perret

ETT HJÄRTEVART TACK

till alla STI:s vänner för förbön, gåvor och understöd! STI är helt beroende av vännernas stöd! Vi vädjar också om fortsatt stöd! Under detta år har kostnaderna stigit ganska markant (hyror, avgifter, personalutgifter mm) men tillsvidare har inkomsterna inte ökat i motsvarande grad.

Vi hoppas att STI inte skall bli ett alternativ till det värdefulla kristna arbete som utförs av våra medlemsorganisationer och andra rörelser och församlingar. Däremot hoppas vi att vi skall kunna få vara med så att vi kan undervisa om kristuscentrerad teologi för studerande, präster och lekmän. Gud välsigne varje gåva och förbön!

Henrik Perret