

# Ledare för nordiska systeminstitutioner samlades under sommaren på STI

**De nordiska gästernas besök** på STI är en påminnelse om att det i många länder finns liknande läroinrättningar som vårt institut. De har alla en liknande historisk bakgrund och många av dem har uppkommit redan före STI grundades. Därmed har de också utgjort en förebild för vårt finländska institut.

## Riktning: prästseminarium

I Sverige verkar Församlingsfakulteten i Göteborg (FFG). Den har samma verksamhetsprincip som vi. Teologiestuderande får en kompletterande undervisning med sikte på en kallelsemedveten förkunnelsegärning. Dessutom finns i Uppsala en äldre institution, den rosenianska rörelsens Johannelunds teologiska högskola (EFS), som har rätt ge blivande teologiemagistrar en utbildning som universitetet godkänner.

I Danmark finns två institutioner. Dansk Bibel-Institut i Köpenhamn fungerar också för att ge kompletterande undervisning. Men i Århus finns en församlingsfakultet, Menighedsfakultetet, som redan har en kanal för magisterstudier. I olika länder och institutioner finns det därmed varierande möjligheter att fungera som församlingsfakulteter. Av naturliga orsaker får den lutherska kyrkan i varje enskilt land avgöra möjligheterna till prästvigning för den som avslutat sina studier. I Danmark är det möjligt, i svenska FFG däremot inte.

## Missionsutbildning viktig

Norge har Nordens äldsta församlingsfakultet, MF i Oslo (Menighetsfakultetet). I år fyller fakulteten hundra år. Trots att MF har grundats av väckelsekristna har den under decennier varit landets största prästutbildningsanstalt som försett norska kyrkan med det största antalet präster.

Förutom MF har Norge två missionshögskolor. Den större av dem är Missionshögskolan i Stavanger (MHS), och den mindre Fjellhaug Misjonshøgskole som gradvis har vuxit. Dessa institutioner utbildar främst missionärer, men de har också möjligheter att ge magisterutbildning.

## Prästseminarium eller universitet?

I varje land har dessa institutioner som påminner om församlingsfakulteter uppkommit som en följd av ett och samma behov. De är alla grundade som en motreaktion till den alltmer radikaliserade undervisningen vid universiteten. Å ena sidan har universitetslärnarnas teologi upplevts så sekulariserad att man inte längre har kunnat betrakta den som en representant för luthersk teologi. Å andra sidan har man förlorat tilltron till att universitetet kunde utbilda magistrar till att bli förkunnare av lag och evangelium. Unga människor måste ha en möjlighet att få en utbildning som stöder och uppmuntrar till ett arbete i Guds rike.



Under midsommarveckan samlades ledare för Nordens fria teologiska läroinrättningar i STIs utrymmen. På bilden fr. v. Kenneth Ellefsen (Fjellhaug) och Jan Ove Selstø (rektor för Fjellhaug), Børge Haahr Andersen (rektor för Dansk Bibel-Institut), Ingolf H Pedersen (rektor för Menighedsfakultetet i Århus), Torben Kjær (DBI), Johannes Hellberg (Församlingsfakulteten i Göteborg) Henrik Perret samt Rune Imberg (rektor för Församlingsfakulteten).

Denna skillnad är väsentlig också i Finland. Den kritik som framförs av sådana institut bygger inte på uppfattningen att akademisk kunskap eller tänkande och forskning skulle vara skadliga. Tvärtom är grunden den att människan inte blir frälst genom förståndstro. Församlingarna behöver inte religionsexperter utan förkun-

nare. Pastorns uppdrag är att förkunna nåden och evangelium om Kristi blod. Dem förutan förblir människorna i sina synders våld som fångar under en lagisk religiositet utan syndernas förlåtelse.

*Timo Eskola*